

## HORMONEN ... niet in de hand te houden

Meestal door impulsen van buitenaf word ons menselijk en tevens, dierlijk, lichaam dagelijks gebombardeerd met pijlen die Amor op ons afschiet. Vele mensen en dieren ervaren dat gebeuren als een leuke ervaring. Ons hele handelen in het dagelijkse leven is er mee verweven! Als er geen hormonen bestonden in ieders lichaam op onze aarde, was onze wereld ... Dood!

Door die hormonen heeft het leven "ZIN". En die, zin, zet ik maar direct om in de oeroude wens tot voortplanting. Want daar draait alles om! Elk individu op onze aarde wat in staat is tot voortplanting doet daar aan mee. Of het nu zeekoraal is of een olifant, een kraai of een sprinkhaan, ieder heeft een portie hormonen meegekregen van de ouders met dezelfde opdracht. "Zorg voor een nageslacht".

Het zich uitten in het "ik ben geschikt voor jou" komt op velerlei manieren voor in onze samenleving. Een preeelvogel die de mooiste steentjes zoekt voor zijn aanstaande partner, of een dappere ridder die via de uitgeworpen vlechten van zijn, lief, een kasteelmuur moet beklimmen. Ook een slak is sluipend op zoek naar zijn partner en dat uiteindelijk maar voor die ene hormonale opdracht, voortplanting!

Die man in Texas met de horens van een gedode bizon op de motorkap van zijn auto gemonteerd, waardeert heus niet het gestorven dier, maar draagt zijn potentie uit aan een ieder die hem ziet rijden met die triomfantelijke horens.

Soortgelijke uitstralingen van "Ik ben de beste", zien we tot op vandaag nog terug in tatoeages en piercings op voor andere mensen duidelijk getoonde en zichtbare lichaamsdelen. Weer iemand anders legt een prachtige tuin aan om op te vallen in de buurt, iemand anders geeft meer dan de andere aanwezigen een extra rondje in zijn stam café. Een jong meisje laat graag iets extra's zien van haar boezem en een jonge man laat zien dat hij meer bestand is tegen sterke drank dan zijn vrienden. Desnoods gaat hij een uitdaging aan om hard te racen in een auto om zijn kwaliteiten uit te dragen. Ook al weet hij dat de dood op hem zou kunnen wachten tijdens zijn rit.

Diep in zijn hart weet de belangrijkste man van Amerika ook wel dat er iets niet goed is gegaan in zijn planning om de wereld te verbeteren. Hij wilde zo graag zijn potentie tonen, daar was hij voor gekozen. Vele gekozen leiders hebben echter toch gefaald in onze wereld!

Vaak ging de gewone mens af op de uitstraling en presentatie van zo'n man of vielen massaal voor zijn krachtige taal die hen op dat moment erg aansprak.

Ik heb de allermooiste racepaarden onderzocht op de kwaliteit van hun sperma. Op de racebaan voor harddravers was ooit een hengst een van de besten, maar zijn zaad was voor een nageslacht ongeschikt. Soms kun je van te voren niet inschatten hoe een partner zich zal gedragen in een huwelijk. Een verbond voor langere tijd tussen twee mensen, dient dus ook goed overwogen te worden. Het is niet alleen de enorme administratie die nadien vele kosten met zich mee brengt, ook de emotionele schade is vaak levenslang.

Hormonen, die door ons lichaam dagelijks in overdaad, zonder dat wij er naar vragen, worden aangemaakt, hebben ook vele mensen in diskrediet gebracht. Soms spelen ze op tijdens een hete vakantie in een ver land met andere soortgenoten. Het kan ook plaatsvinden in een ziekenhuis bed of in de file. Uitwisseling van hormonale reacties naar een mogelijk ontvankelijk persoon in ons leven kan plaatsvinden bij het kopen van een kroketje of bij de moderne contacten via Internet.

Mijn hormonen verhaal gaat deze keer naar een ongewenst en oud schaapje wat bij mij ter asiel werd aangeboden. Ik heb het schaapje aangenomen, een kruisingsproduct uit vele rassen. Het diertje had een handicap en was doordoor niet meer geliefd. Ze had een "snoekenbek" zoals wij diergeneeskundigen dat noemen. Dat betekent dat de onderkaak te ver uitsteekt in verhouding met de bovenkaak. We kennen ook de "varkensbek" in onze dieren en tevens mensen wereld. Dat is net andersom. Daarbij steekt de bovenkaak meer naar voren. Varkens zijn aan hun bekkie gewend en kunnen daar goed mee leven omdat ze zowel onder als boven tanden en kiezen hebben. Bij onze schapen ligt dat wel wat anders, die zijn in hun evolutie ontdaan van tanden in de bovenkaak. Ze kunnen er echter heel goed mee leven!

Ondanks dat het acht jaar oude asiel schaapje nooit zou worden gekozen tot "Miss World Sheep" kreeg ze toch een ovulatie van moeder natuur en vond een ram haar aantrekkelijk! De ram had geen oog voor haar gebit, maar ging op de geur af die de ooi ten toon spreidde. Na een aantal copulaties waren beide dieren het zat en volgde het normale asiel leven. Ze aten samen weer uit hetzelfde bakkie zonder bakkeleien.

De draagtijd van een schaap is ongeveer 145 dagen. Ik tel de dagen af tot dan! Ik ben benieuwd wat er van mijn ongewenst oud schaapje komt. Ze heeft het, gedaan, in volle liefde, net zoals zo velen onder ons. Soms gaat het goed ... soms gaat het fout.

Als alle benodigde hormonen, op de juiste tijd en plaats zijn, is alles perfect geregeld. Zo niet, dan gaat het geplande feest niet door. Ik heb mijn kennis opgedaan bij een van onze beste diergynaecologen van ons land. Terwijl we samen door ons land reden in zijn Volvo, die hij "Vulva" noemde, om diergeneeskundige problemen op te lossen op paarden bedrijven, vertelde hij mij, "Roel, onthoudt van mij, er zijn veel meer aspecten die een bevruchting kunnen tegengaan dan die dat bevorderen!" Met andere woorden, er is zoveel voor nodig in ons lichaam om alles perfect te doen laten verlopen. Het in "verwachting" raken van een nakomeling is een geweldige samenwerking van hormonen en alle organen die daar aan hebben meegewerkt. Zo'n hormonale fabriek kunnen wij als mens nooit bouwen!

Als de man zijn prestatie heeft geleverd, is het nog steeds de vrouw die alles daarna moet vervolmaken, een hele klus voor dat lichaam! Gelukkig volbrengen onze vrouwen dat en daarom moeten we ze dankbaar zijn! Zonder hun zijn we nergens en sterven wij uit!

Dus als ik (als man in het verkeer) een vrouw een stomme fout zie maken, denk ik. "Ze kan zoveel meer dan ik, ze is waardevol, noodzakelijk en onmisbaar!"

Ze is de "lastendrager" en ons "hormonaal" evenwicht in onze samenleving!

SKUKUZA