

## Help ... er ligt een schaap op haar rug

Ik wordt regelmatig gebeld met deze mededeling. Sommige mensen lopen er aan voorbij en denken dat het schaap het leuk vindt om op haar rug te liggen. "Ligt zeker te zonnebaden" is dan vaak de reactie van mensen die dit euvel totaal niet begrijpen. "Mooi laten liggen, want als ze het zat is staat ze zo weer op haar poten".

Deze redematies zijn zeker niet waar! Er is wel degelijk iets aan de hand. Het betreffende dier wat deze houding vertoont dient snel geholpen te worden. Jaarlijks sterven honderden schapen in ons land in deze situatie. En juist in het voorjaar treft u dat aan.

Niet alleen als u over de snelwegen raast, maar ook in het rustige polderlandschap zien we de vele soorten schapen die ons land rijk is. Nu heeft de natuur er voor gezorgd dat in het voorjaar de meeste jonge dieren worden geboren. Dat is ook zo bij ons schaap en moeder schaap loopt dus nu met een flinke buikinhoud. Uiteraard rust ze nu iets meer dan anders en liggen op die dikke buik valt heus niet mee. Vandaar dat ze vele houdingen aan neemt en vaak op haar zij een prettige kant vindt om te liggen. Door een oneffenheid in het weiland of door iets te ver doorzakken, rolt moeder schaap plotseling op haar rug. Ze gaat dus "overstag", iets wat ze heus niet gewild had en door de grote buikomvang lukt het niet om terug te keren naar een normale positie. Nou en daar lig je dan ... hulpeloos ... twee kindertjes in je buik die het steeds benauwder krijgen. Niemand in de buurt die me even een "zetje" kan geven, alleen die ene man die doorloopt omdat hij denkt dat ik aan het zonnebaden ben ...

Lieve lezers, er leven meer schapen dan mensen op onze aarde, maar we moeten ze wel helpen. Net zo goed als de dieren ons helpen. Op een van m'n reizen in Schotland reed ik door de Hooglanden. Onderweg niets anders dan schapen en nog eens schapen. Om de paar kilometer moest ik tot ergernis van m'n medereiziger weer stoppen. "Wat zie je nou weer", was steeds de reactie. Terwijl ik het veld inliep zag zij het ook ... weer een schaap op haar rug. Soms nader je het dier en springt het zelf weer op de benen en loopt schommelend weg.

Meestal ligt er een hoop poep achter het dier wat in deze benarde ligging is uitgescheiden. Vaak is de darm afgesloten en ontstaat er een geweldige gasvorming in de buikholte. Ik heb dieren op de been gezet die zeker een kwartier lang hevige winden lieten. In mijn tijd als schapenhoeder over 800 dieren, reed ik met de auto langs alle percelen waar hoogdrachtige dieren liepen te grazen. Meestal was alles zo als het behoorde te zijn, soms was ik net te laat en was moederschaap gestorven ... op haar rug

... met haar ongeboren kindertjes in haar buik ... Net als de moeder had ik ook tranen in m'n ogen ... Machteloos.

Mocht u op uw reizen door ons prachtige schapenland ergens een dier op haar rug zien liggen, aarzel dan niet en onderneem iets. Ga er naar toe, grijp het dier in de wol en kantel het om ... dat is alles ... of waarschuw een kenner ... een boer dus.

Geniet u net als ik ook zo van het voorjaar en van die dartelende lammetjes die ons als mens steeds weer de indruk geven dat het leven best de moeite waard is!

Roel Weites

Skukuza