

Ongedierte? Bestaat dat?

Overal waar 'on' voor staan in onze mensen taal is doorgaans niet gewenst.

Onacceptabel, onmenselijk, ongeloofwaardig, onkruid, onzin en ga zo maar door. U weet er vast nog wel een aantal. Als we het woordje 'on' zouden schrappen in al onze wereldtalen, zou dat mogelijk bijdragen tot een betere wereld.

Ons lieveheersbeestje is een symbool geworden door zoiets, maar als de merel hem ziet eet ie het diertje op. Weg lieveheersbeestje, maar er komen weer nieuwe. Het mooie zilvervisje, wat alleen maar van stof leeft en af en toe in vergeten boeken vreet, is weer prooi voor de mot. Op zijn beurt is hij z'n leven niet zeker in de buurt van een spin of kikker. En deze twee laatste zijn weer een prooi voor een vogel, reiger, vos en ga zo maar door. De regenworm moet uitkijken (als ie dat kan) voor een merel die zelf weer moet opletten voor de sperwer.

In de natuur moet elk dier op z'n hoede zijn. Elke dag, elke seconde. Als een mol iets te lang boven de grond is, kan hij de rest van z'n leven wel op zijn buik schrijven (of niet meer). En dat leuke kleine donzige eendje van slechts drie dagen oud moet van onder en boven opletten. De snoek is zeer snel, even als de ekster van bovenaf. Ik weet wel: in de natuur is het leven 'eten of gegeten worden'. Overleven en oud worden is aan een klein percentage toe te schrijven. Mensen die er verstand van hebben zeggen dan: 'dat is de natuur.' De merel die keihard tegen mijn raam vliegt en bewusteloos op het grasveld ligt, heeft zich duidelijk vergist. Een vis die te lang aan de oppervlakte van het water zwemt, wordt opgemerkt door een meeuw of aalscholver of door andere dieren die daar juist op azen.

Iedereen maakt fouten en het nageslacht leert ervan. Dat geldt voor mens, dier en dus eigenlijk de hele natuur. Ook een druif groeit niet op gronden waar die niet kan aarden. Elk natuurwezen heeft zijn geaardheid.

En hoe zit het dan met die vervelende steekvliegen? Elk mens heeft hun wel eens het allerslechtste op aarde toegewenst. Iemand vroeg me ooit: "Welk nut hebben al die vervelende vliegen nou eigenlijk? 's Nachts wordt ik in mijn slaap gestoord door muskieten, die zouden toch eigenlijk niet moeten bestaan. Het zijn nog vieze beesten ook, net zoals de malariamug, tjee-tjee vlieg en noem maar op. Ook de bloedzuigers in het water, de bilharzia-slakken en zelfs de pestvogel! Ik moet ze niet. En wat te denken van al die vieze algen, teken, luizen en de vleermuizen."

Lieve mensen, we zijn in verhouding met de dieren maar een klein aantal op onze aarde. Geloof van mij: elk diertje heeft z'n nut! Er bestaat geen ongedierte of onkruid of een onmens. Sommigen gedragen zich al zodanig, maar alles heeft een functie. Hoe klein en hoe weinig het ook is, het draagt allemaal bij tot de 'instandhouding' van onze aarde en dus ons welzijn. U moest eens weten hoeveel euro's er worden besteed aan okselgeurtjes, shampoos, ontwormingsmiddelen, vliegenbestrijdingsmiddelen, mollenverdelgers, muskusrattenvangers, aardbeiennetten, spreuwenverjagers voor kersenboomgaarden, insecticiden en ga zo maar door. Onze hele maatschappij stort in wanneer we geen 'ongedierte' meer zouden hebben.

Geloof gerust van mij dat als diersoort geen functie meer zou hebben op onze aarde, dan sterft het vanzelf uit.

DAT ZELFDE GELDT OOK VOOR DE MENS ...

Dus blijf vliegenmeppers kopen, bijenvangers installeren, tekentangen aanschaffen en blijf vechten tegen het onkruid enzovoort.

Daarom: ongedierte en onkruid, ze zijn welkom en welvaart voor mens en dier.

Skukuza