

Paringsdrang

Kortgeleden komt er een mevrouw bij mij en vraagt me: "Er lopen zoveel jonge schaapjes rondom jouw huis, een prachtig voorjaarsteken van nieuw leven, maar hoe jong ze ook zijn, ze springen nu al op elkaar en spelen het spel van vader en moeder, dat is toch niet normaal?" Met een bijna "dierlijke" lach van mijn kant, begrijp ik waarom ze die vraag aan mij voorlegde.

Ze heeft helemaal gelijk. Jonge lammetjes, met een nog niet eens opgedroogde navel, maken al copulatie bewegingen op hun soortgenoten! Uiteraard weten ze niet wat ze doen, maar de voortplantingsdrang is duidelijk aanwezig. Het zelfde verschijnsel komt bij vele jonge dieren voor. Ook bij jonge mensen voor die nog niet droog zijn achter hun oren! Doorgaans is er bij de mannelijke dieren in dat stadium nog geen uitschachting van de penis en heeft ook bij het vrouwelijke individu nog geen eisprong plaats gevonden. Ook produceren mannelijk dieren nog geen sperma op die jonge leeftijd. Er is dus niets aan de hand en het is dus "spelerij". Alle dieren en ook mensen vertonen die vastgelegde eigenschap. Dieren kennen echter geen schaamte gevoel! In ons winkelcentrum zie ik doorgaans meer honden elkaar bespringen en beruiken, dan dat mensen dat doen.

Toch zag ik in Angola, tijdens mijn ontwikkelingswerk, een mensenmoederkind van tien jaar oud met een kind op haar schouder. Ik had op een dag alle jonge mensen in de omgeving uitgenodigd om de pindaogst te komen doppen. Als geïnteresseerde in de verloskunde moet ik vaststellen dat zo'n kind al op haar achtste of negende jaar ongesteld moet zijn geweest. In onze westerse wereld gebeurt dat bij onze jeugd doorgaans een aantal jaren later. Sommige dieren en mensen zijn "vroegrijp" voor een nageslacht. Er zijn in de voortplanting van alle wezens op aarde altijd uitzonderlijke gebeurtenissen. In bijna elk geschreven boek over dit onderwerp moet vaak een bijlage worden toegevoegd over onderwerpen die alweer achterhaald zijn! De "Eendagsvlieg" is supersnel met het afhandelen van zijn nakomelingen, maar redt het ook niet binnen een dag!

De paringsdrang van mens en dier is een vast verankerde, en tevens een instinctieve handeling tot overleven en instandhouding van een soort! De ouders hoeven de geslachtsdaad nooit voor te doen aan hun jongen! Ze kunnen wel tekst en uitleg geven over hun ervaringen, maar of die overkomt, is puur persoonsgebonden! De drang tot voortplanting is bij mens en dier nagenoeg altijd wel aanwezig, het verschil tussen de twee soorten is, dat de mens ervoor heeft gezorgd gevrijwaard te kunnen blijven van nakomelingen en die op een gewenst tijdstip te laten komen. De mens kan vrijen

wanneer het dat wil, gewoon voor de "Fun". Het dier is nog niet zover en moet maar gokken op het juiste moment. Ze hebben daardoor een andere instelling over vrijen. Hun vrijen heeft maar één doel! Dat wil niet zeggen dat een dier geen plezier kan hebben in het seksgebeuren met de partner. Als dat gebeurt op een moment dat beide geslachten er klaar voor zijn, is dat meestal een uitbundig schouwspel.

U kent hoogstwaarschijnlijk wel de prachtige pirouettes van een mannetjeszwaan in het water die hij tentoonstelt aan zijn toekomstige bruid. Vele vogels maken een drukte van belang en vertonen de mooiste kleuren om hun vrouw te behagen. Vele mannelijke dieren sloven zich een heel jaar uit voor dat ene moment. Of het nu een walvis is of een klein zebra vink mannetje, ieder mannelijk dier wacht op dat ene moment dat hij zijn opdracht kan vervullen. Ze hebben daar veel voor over, soms zelfs de dood.

Een dier toont zijn interesse in een soortgenoot door observatie of als het kan door aanraking of geuren. Een hond zal ook spoedig bij een soortgenoot gaan ruiken, hoe ver ben je? Katten laten dat horen met veel kabaal en meestal in de nachtelijke uren, wanneer de mens het een en ander al achter de rug heeft! De copulatie van een stier met een koe, duurt nog korter dan dat ik deze regel schrijf. Een hengst met een merrie genieten ongeveer twee regels en een varken en onze hond genieten nog wanneer u dit artikel hebt gelezen!

Abnormaliteiten in seksueel gedrag zullen altijd blijven voorkomen. Frustraties van onze huisdieren zijn maar al te vaak terug te verwijzen naar het tekort van een partner. Een belletje of spiegel in een vogelkooi geeft voor het dier meer na- dan voordelen. Met een bal in het konijnenhok raakt het dier nog meer gefrustreerd dan dat het al was. Een als maar en op alles "rijdende" hond is beter af van zijn seksuele opdrachten, door het dier te verlossen van zijn overvloedige hormonen. Vele in gevangenschap gehouden dieren vertonen zoveel rariteiten in hun gedrag, dat sterilisatie van het dier een uitkomst is voor de rest van het "leven" achter tralies!

Om onze in gevangenschap gehouden dieren af en toe hun "verzetje" aan te bieden, zou het goed zijn dat in dierentuinen en in grote en kleine gemeenschappen van dieren, een apart en van alle faciliteiten voorziene afdelingen komen, waar een dier zijn seksuele uitpattingen kan doen. De mannetjes aap die al jaren achter de tralies zit en voorbijgangers met zijn eigen poep bekogeld en daarna een tijdje met zijn piemel zit te spelen, wekt de lach op bij mensen, maar is in wezen zeer eenzaam. Een namaak

vrouwtje in het nachthok zou veel ellende wegnemen bij dit dier. Dit geldt voor nagenoeg alle in gevangenschap gehouden dieren!

Mogelijk komt er ooit een kliniek in ons land waar je met je "oversekste" huisdier naar toe kunt gaan. Een soort centrum waar alle dieren liefdevol worden opgenomen en hun opgekropte frustraties kunnen uitleven. Voor mensen zijn er ook zulk soort instellingen die meestal in de nachtelijke uren worden bezocht. Zoals ik al zei, dieren kennen geen schaamte, dus voor hen mag het gewoon overdag en de gordijnen hoeven niet dicht! Een gat in de markt!

Ik kan er nu wel een "klein"grapje van maken, het probleem is echt "GROOT".

De meeste dieren die ter asiel worden aangeboden hebben paringsproblemen. Het alleen zijn geeft meer frustraties bij een dier dan wordt gedacht! De mens is voor elk dier een welkome gast in zijn leven, we hebben het dier afhankelijk gemaakt.

De voeding is door de jaren heen perfect geworden en we verdienen miljoenen euro's aan allerlei vitamine en verzorgingspreparaten. Bijna alles is verkrijgbaar, van inlegkruisjes voor honden tot inlegvogelnestjes en van anti-vlieg hoofdstel voor paarden tot aan schommelnest voor fretten.

We hebben de broodnodige seksuele aspecten van ons huisdier achterwege gelaten.

Ik moet bijna elke dag tegen mijn mannetjes Nandoe zeggen ... ik ben je vrouwtje niet!

Paringsdrang blijft en maar goed ook anders staat de wereld stil.

Skukuza

d