

Sssjittt

Dat zei vorige week een vrouw tegen mij via de telefoon. Er zijn, nu de vakantie nadert, zoveel ellendige verhalen te lezen over dieren die gedumpt worden. Nou hier heb je er nog een. Het is donderdag middag. Telefoon. Ik neem op en een vrouwelijk persoon vraagt mij. Is dit het asiel? Terwijl ik huilende kinderen op de achtergrond hoor, zeg ik dat dit het asiel is voor dieren.

De vrouw vervolgt. Ik heb hier twee konijnen zitten en mijn kinderen zijn hartstikke allergisch voor die beesten. Kunnen ze bij jou terecht?

Ik leg haar uit dat ik voor de dieren kan zorgen en dat het asiel zaterdag open is voor opname van de dieren.

Het eerste geluid wat ik terug krijg via de telefoon is, SSSJITTT ...

Ik vraag de vrouw wat ze daarmee bedoeld en ze vertelt me ... "Dan zijn wij al op vakantie". Ze gooit de hoorn op de haak ... en ik blijf, net als de konijnen met een vraag, achteloos achter.

Vrijwel zeker worden de konijntjes vrijdagavond in het bos in Bilthoven losgelaten ... aan het lot overgelaten.

Zondag ochtend zit de familie in Spanje aan het ontbijt ... konijntjes... Nee, nou even niet. Over twee weken kopen we weer nieuwe ... Voor de kinderen!

Lieve mensen. Lieve lezers. Ik als asielhouder voor dieren, moet ook geestelijk veel accepteren van mijn soortgenoot. Ook ik denk wel eens .. SSStom mens!

SKUKUZA