

Van dieren houden en het houden van dieren

In ons land zijn ontzettend veel gelukkige mensen die van dieren houden. Logisch zijn er daardoor ook zeer velen die zelf dieren houden. Mensen die het leuk vinden om een dier hun liefde te geven, zoals aan een hond of een leguaan. Anderen verdienen hun brood met het houden van dieren. Denk bijvoorbeeld aan een pluimveehouder met 80.000 legkippen of een palingkweker met 40.000 gladde rakkers. De liefde voor het desbetreffende dier hoeft er heus niet meer of minder om te zijn. Net zo goed als oma haar parkietje knuffelt, kan een konijnenfokker van z'n dieren houden. De ene heeft z'n hobby gecombineerd met verdiensten en de ander neemt een dier als gezelschapspartner. Het is heus niet waar dat een schapen- of slangenfokker minder van z'n dieren houdt. Ik heb in mijn vak mensen zien huilen om de dood van een goudvis, maar ook grote sterke boeren om de dood van een kalfje ...

Ik heb het geluk gehad om tussen huisdieren geboren te worden. Ik bedoel dat we allemaal onder hetzelfde dak vertoefden. Tijdens mijn geboorte moeten ongeveer 12 koeien even gestopt zijn met herkauwen, hebben 5 varkens elkaar verteld dat er bij de boerin weer iets gaande was en heeft de haan aan z'n kippen uitgelegd dat de boer precies hetzelfde had gedaan als hij. Het zou mogelijk geweest zijn dat het varken in het voorste hok dit niet had meegemaakt, ik bedoel dan de voortplanting. Het dier was er voor de consumptie van de mens. Zij kreeg altijd iets extra's, zoals de restjes van het eten van de mens maar ook het overtollige voer van andere dieren werd in haar trog gedeponneerd. Dat alles had maar een doel: het beest extra te laten groeien zodat het vervolgens geslacht kon worden. Naarmate het dier groeide werden ook de ogen van m'n vader groter. Binnenkort was het zover ...

Lieve mensen, u kunt hier verschillend over denken maar zo gingen die zaken vroeger. Toen was er nog geen supermarkt met vleeswaren of eieren. Nagenoeg alles werd zelf geproduceerd of geruild met iemand. Vaak betaalde een boer de smid met een achterbout van een varken. De dominee in het dorp kreeg van de boer een goed stuk van het varken en zegende in ruil daarvoor het resterende gedeelte maar al te graag. Alles gebeurde met respect voor het geofferde dier. Op de dag dat een varken geslacht werd lag het boerderijwerk even stil. De gehele dag was een ieder druk doende met het bereiden van de bloedworst en het maken van ingezouten vlees voor de komende winter. Nagenoeg niets werd weggegooid want bijna alles was eetbaar of geschikt voor iets. Als kleine jongens voetbalden we zelfs met de urineblaas van het varken. Wanneer je de blaas namelijk netjes verwijderde en reinigde, kon je het opblazen en dichtknopen. Het

orgaan was supersterk. De hele drumband van de plaatselijke harmonie korps sloeg erop los ... op varkensblazen. Althans, zolang het niet regende, anders kregen de strak gespannen blazen problemen en stonden alle drummers voor schut.

De oeroude jacht van de man, de vader van de hongerige kinderen, speelde zich in mijn tijd af onder ??n dak. Het benodigde voedsel voor z'n gezin verzamelde hij in z'n directe omgeving. De aanwezigheid van voedsel was de garantie voor het voortbestaan van de mens. De pijl en boog voor het jagen op voedsel had hij aan de wilgen gehangen. Veel later pas deed de supermarkt z'n intrede. En die bestelt nu het benodigde voedsel voor de jager van het gezin. In de meeste gezinnen is het de vrouw die tegenwoordig de buit naar huis brengt. Ik ben op vele 'lopende-band-vleesvoorzieningsbedrijven' geweest. Ik heb alle goeds en kwaads gezien in onze moderne slachthuizen en na rijp beraadt gedacht ... ach ... mijn vader deed het zo slecht nog niet. Hij kon nog een traan laten vloeien bij de slacht van z'n varken.

Ik heb vele slachthuizen in ons land bezocht en gezien hoe duizenden dieren werden geslacht voor de consumptie van de mens. Nog nooit heb ik een personeelslid van een slachthuis zien huilen om de dood van een dier. Het slachten is een dagelijks werk voor deze mensen, want er blijft vraag naar vlees in ons land.

M'n dochter vertelde ooit eens tijdens het avondeten dat de leraar op school had verteld dat het helemaal niet nodig is om elke dag vlees op je bord te hebben. Als ouder moest ik die leraar gelijk geven. Binnen een week was ons eetpatroon veranderd. Tot op heden heeft niemand in ons gezin daar schade van ondervonden. Ik ben er van overtuigd dat mede door deze omwenteling in onze eetgewoonte de liefde en het respect voor onze dieren is toegenomen. Als ik in de weken voor de kerst het trieste lied van het konijn "flappie" hoor, springen bij mij de tranen in de ogen, elk jaar weer. De tijd dat dit soort taferelen als normaal werden beschouwd zijn gelukkig verdwenen ...

Over het houden van dieren kunnen we nog lang doorpraten. Ik ken iemand die zoveel liefde heeft voor z'n landschildpad, dat hij zijn hele woonkamer heeft omgebouwd voor dit dier. Compleet met tweeduizend kilo woestijnzand en watervallen. De prachtigste bomen groeien in z'n huiskamer en met een vernuftig systeem dat de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad op pijl houdt, voelen de dieren zich in hun element. En hij ook! Ik ken ook iemand met een enorme slang. Het zes meter lange dier schuifelt vrolijk zijn hele huis door. Het kruipt zelfs de trap op naar boven om te gaan slapen. Zo'n enorm

dier heeft echter wel regelmatig voedsel nodig. Met twee grote konijnen, een big en enkele kippen komt dit dier de eerste drie weken wel door.

Een reuzen schildhagedis eet gemakkelijk twintig sprinkhanen per week. Een kanarie eet gelukkig voornamelijk zaden maar met een beo moet je toch weer voor voldoende dierlijke eiwitten zorgen. Een paard eet ook meer dan je zou denken en de chinchilla verkiest ook een speciaal menu. Ook al eet een geit bijna alles, je dient wel rekening te houden met z'n behoeftes en dat zelfde geldt voor een tortelduif of een nandoe. De ideale voeding en huisvesting is per diersoort verschillend.

Koop nooit zomaar een dier omdat u het zo leuk vindt. Ga eerst eens navraag doen bij specialisten die er alles van weten. Geloof niet alles wat in dierenfoldertjes staat over het houden van een diersoort. Meestal is dat gebaseerd op verkooptechniek. Als alle mensen zich van te voren goed hadden laten voorlichten, waren de dierenasielen in ons land overbodig. Ik spreek uit ervaring want ik mag elk jaar weer drieduizend dieren verzorgen die door een misverstand zijn aangeschaft.

Ik gun u alle plezier van de dieren op onze aarde. De meeste dieren zijn echter op hun best in de vrije natuur. Dat is hun domein, dat is hun leven. Een papegaai in een hok van een vierkante meter heeft volgens mij geen leven meer en de kanarie die z'n vleugels amper kan uitstrekken is ten dode opgeschreven. Ook het konijn met z'n halve vierkante meter ruimte mist het belangrijkste in z'n korte leven. De wandelende tak had een beter leven in de natuur gehad dan in een glazen hokje.

Daarbij hebben wij mensen dieren naar onze wensen gekweekt. De goudvis is geworden zo als wij dat willen. Ook een hond hebben we zo gemaakt dat het dier in je broekzak past. Het is echter geen hond meer. Het is puur speelgoed voor de mens. We gaan door met het creëren van paarden tot vijftig centimeter hoog en we fokken konijntjes met kleuren die in de natuur niet voorkomen. De legbatterijkippen hebben geen naam meer maar zijn hy-line soorten zoals stam XRY 217. Namen als Witte Leghorn en Red Island Reds zijn vergeten en niet meer te achterhalen. Alle lof voor de mensen die een Assendelfter Hoen of Uilebaard proberen te redden van de ondergang. De Stichting Zeldzame Huisdieren geeft graag alle gewenste informatie omtrent diersoorten die we zouden moeten behouden in ons eigen belang.

Ik kan genieten van een koolmees in m'n tuin, van een valk die biddend in de lucht een veldmuis probeert te slim af te zijn en van een reiger die een uur lang in de sloot staat te

wachten op z'n maaltijd. Als ik een haas zie knabbelen aan de klaver rondom m'n huis en zie dat een ijsvogeltje af en toe een visje vangt denk ik wel eens: "Een dier behoort niet in een kooi."

Ik beperk natuurlijk wel het inkomen van de dierenverkopers en voedingsspecialisten in ons land als ik vaststel ... IN DE NATUUR ZIJN DE DIEREN OP Z'N MOOIST.

Geef levensruimte aan uw huisdier.

Skukuza.